

MNL

‘Op zoek naar de wijsheid’

Ze lieten alles achter zich, Rolf Winters, Renate Heinen en hun drie kinderen, voor een spirituele reis. De documentaire trekt nu al maanden volle zalen.

Raymond Boere
Amsterdam

Veertien weken in de top 30 van best bezochte films in Nederland. Honderdduizend bezoekers in nog geen vier maanden tijd. Het is een ongekend succes voor een Nederlandse documentaire; een genre dat in de wereld van de cinema vrijwel nooit een grote hit wordt. „We zijn er zelf ook nog steeds beduusd van,” zegt Rolf Winters.

Het verhaal van Winters en zijn gezin raakt duidelijk een gevoelige snaar, is de enige verklaring die Winters zelf kan bedenken. Vijf jaar lang reisde hij met vrouw en kinderen van toen 6, 7 en 10 jaar oud de wereld over. Op zoek naar wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Een opmerkelijke stap voor iemand die als leider-



▲ Het gezin van Rolf en Renate reisde de wereld over op zoek naar 'Keepers of the Earth'.

schapsconsulent in het zakenleven zo succesvol was dat hij op het punt stond om financieel onafhankelijk te zijn. „Maar dat succes zorgde er juist voor dat we terug wilden naar de basis. We vroegen ons af wat wij nu echt bijdragen aan de wereld waarin onze kinderen opgroeien.”

Winters en zijn vrouw gaan op zoek naar een andere levensvisie. Om helemaal los te komen van het

westerse leven, verkopen ze al hun bezittingen en trekken ze zich terug in de bossen van het Amerikaanse Upper Michigan. Daar leven ze met de indianen en ontmoetten ze na drie jaar Nowaten, een medicijnman die later een belangrijke hoofdpersoon in de film zal worden.

„Hij maakte zo'n diepe indruk en vertelde ons zoveel wijsheden. We vonden dat dit niet verloren

mocht gaan,” zegt Winters.

Mensen zoals Nowaten moeten er toch meer zijn, beseffen Winters en zijn vrouw al snel. Het gezin besluit de hele wereld af te reizen op zoek naar deze zogenaamde *Keepers of the Earth*; medicijnmannen, stamhoofden en andere wijzen die in verbinding staan met de aarde. Maar zie deze mensen maar eens te vinden. Ze leven vaak op de meest afgelegen plek-

ken in de wereld. Als het dan lukt bij ze op bezoek te gaan, moet het gezin ze nog zover krijgen dat ze op camera willen vertellen hoe zij tegen de wereld aankijken. „Achteraf was het een gouden greep om dit niet met een cameraploeg te doen, maar alleen met ons gezin,” zegt Winters. „Daardoor werden we sneller opgenomen in de gemeenschappen en leefden we echt met de mensen samen.”

Diepe indruk

Winters en zijn vrouw spreken zeventien *Keepers of the Earth*. Hun verhalen maken stuk voor stuk diepe indruk en ze veranderen het leven van Winters voorgoed. „Ik heb veel meer vertrouwen gekregen dat je niet alles hoeft te bedenken in het leven. Het gaat erom wat je ervaart. Ik ben zorgvuldiger geworden met relaties. En denk minder in concepten.”

De ervaring willen ze delen met anderen, 200 uur film werd teruggebracht in een documentaire van anderhalf uur: *Down to Earth*. Sommige mensen zegden na het zien van de documentaire hun baan op. Ze willen deze manier van denken verspreiden. „Ik ken nu veel mensen die ik nooit eerder had gezien en die zijn gegrepen door dit verhaal,” zegt Winters.

Reis je rond met Stip

Rondreis Toscane, Umbrië & Rome



Ontdek tijdens deze prachtige 8-daagse rondreis de hoogtepunten van **Toscane, Umbrië en Rome**. U verblijft in een goed middenklasse hotel in Bolsena op basis van halfpension. Vanuit hier bezoekt u historische steden zoals **Siena, Orvieto en Rome**. Bewonder het rijke culturele en religieuze verleden van Italië in **Vaticaanstad** en **Assisi** én geniet van adembenemende natuur van **Perugia** en **Montalcino**. Boek deze reis nu tegen een **zèér voordelige prijs v.a. €649!**

Mei v.a. 649
Juni v.a. 669

September v.a. 669
Oktober v.a. 649

zie stipreizen.nl/itturb

nu v.a.
649

- ✓ Incl. vliegticket en 23 kg bagage
- ✓ Incl. ontbijt en 3-gangendiners
- ✓ Nederlands sprekende reisleiding

Rondreis Hoogtepunten van Roemenië



Maak kennis met de **hoogtepunten van Roemenië** tijdens deze **8-daagse groepsrondreis!** Dit prachtige, maar relatief onbekende land heeft enorm veel te bieden. Nu voor een **scherpe prijs v.a. slechts €459!** Incl. vliegticket, 23 kg bagage en verblijf in goede middenklasse hotels o.b.v. halfpension. U bezoekt o.a. de hoofdstad **Boekarest**, de Middeleeuwse stad **Brasov** en het beschilderde klooster **Moldovita**. Deze reis wordt door Stip klanten gewaardeerd met een **8.4!**

Mei v.a. 469
Juni v.a. 479

Juli v.a. 479
Augustus v.a. 479

September v.a. 469
Oktober v.a. 459

zie stipreizen.nl/rohvr

nu v.a.
459

- ✓ Incl. vliegticket en 23 kg bagage
- ✓ Verblijf in goede middenklasse hotels o.b.v. halfpension
- ✓ Lokale Nederlands-sprekende reisleiding

Kijk voor nog méér rondreizen op onze website!

stipreizen.nl

of bel ons **088 - 70 70 600**
(ma. t/m vr. 09.00-21.00 uur & za./zo. 10.00-18.00 uur)

Prijs p.p. o.b.v. 2 pers. kamer excl. Calamiteitenfonds & reserveringskosten. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Voor deze reizen zijn de ANVR voorwaarden van toepassing, zie de website voor meer informatie.

stip
reizen.nl

